



AlmerePlus nieuwsbrief
december 2020- januari 2021

1. [Voorwoord](#)
2. [Knuffel van Burgemeester Franc Weerwind](#)
3. [Project Huisvesting](#)
4. [What's up!](#)
5. [Het Erfgoedhuis Almere](#)
6. [Digwijzer Almere](#)
7. [Het is niets](#)
8. [De kracht van breien](#)
9. [Wist je dat...?](#)



1. Voorwoord



We bleven veel binnen in 2020, in de zomer konden we weer even naar buiten, maar het was wel oppassen. Gelukkig bleven we via telefoon, tablet of computer in contact met familie en vrienden. Een warme knuffel geven kon dan weer niet.

Juist daarom bedachten de ouderenwerkers van De Schoor de 'Kerstknuffelactie'. Samen met vrijwilligers zijn ze op pad gegaan om ouderen die dit nodig hebben een (symbolische) kerstknuffel te geven: een beertje met fleecedeken. Zo'n honderd zelfstandig wonende ouderen hebben we daarmee blij kunnen maken. Veel plezier ermee!

Maar ook al heb je de knuffel van De Schoor gemist: vanaf deze plaats wenst de redactie van AlmerePlus iedereen een warme, aangename kerst en een gezond, gevaccineerd 2021!!

En daar blijft het niet bij; de echte verrassing van deze Nieuwsbrief is de **Knuffel van Burgemeester Franc Weerwind**

2. Knuffel van Burgemeester Franc Weerwind



Beste Almeeders,

We kijken met elkaar terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin we te maken kregen met een ongekend virus, dat de wereld op z'n kop zette en ons nu al zo'n 10 maanden in de greep houdt. Er is in de tussentijd een behoorlijk beroep gedaan op uw uithoudingsvermogen. Ik realiseer me dat de coronacrisis veel van u vraagt. Dat u veel van uw dierbaren niet heeft kunnen ontmoeten in de afgelopen periode (of in elk geval heel anders dan u gewend bent) en dat u zich daardoor wel eens eenzaam voelt. Ik herken



dat bij mezelf, mis de spontaniteit. Waar ik normaal gesproken zonder nadenken bij mijn moeder, familie of vrienden langs ging, sta ik er nu eerst bij stil of het wel verstandig is.

Terwijl we het allemaal zo goed kunnen gebruiken, dat stukje ontspanning, een stukje vrolijkheid. Dat geldt zeker ook voor de kerstdagen, voor Oud & Nieuw. Anders dan anders, maar laten we vooral kijken naar wat er wel kan. Misschien bent u in de gelegenheid een frisse winterwandeling te maken of om een stuk te fietsen.

Almere heeft genoeg mooie plekken waar dat kan. Kijkt u alstublieft om naar elkaar, naar uw dierbaren en bekenden voor wie het misschien niet zo vanzelfsprekend is om naar buiten te gaan. Houd contact, het doet zoveel goed!

En laten we samen hoop houden, want er komen betere tijden. Daar vertrouw ik op. En het is precies wat ik u gun. Voor nu wens ik u alle goeds voor de kerstdagen en een gezond en vitaal 2021.

Franc Weerwind
Burgemeester Almere

3. Project Huisvesting ↑ ↓

Het wijkteam krijgt regelmatig vragen over huisvesting. Daarom organiseert het wijkteam om de week op vrijdag een informatiebijeenkomst. Momenteel worden deze bijeenkomsten digitaal aangeboden.

De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 8 januari van 10.00-11.00 uur.

In de bijeenkomst krijg je informatie over de mogelijkheden m.b.t. wonen in Almere en daarbuiten. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:

- Welke mogelijkheden zijn er in de zoektocht naar een woning?
- Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor een urgentieverklaring?
- Welke keuzes kun je als woningzoekende maken en wat zijn de consequenties van die keuzes?

Mocht je behoefte hebben om je persoonlijke situatie verder te bespreken, dan ben je altijd welkom bij het wijkteam in je wijk.

Informatie over plaats en aanmelding: <https://project-huisvesting.mailchimpsites.com/>

4. What's up! ↑ ↓



Wat onze regering ook heeft besloten of nog zal besluiten over wat we wel of niet mogen of kunnen, de wijkteams in Almere doen hun uiterste best om het leven van onze inwoners zo aangenaam mogelijk te maken.

In Almere Deze week kon je een paar weken geleden lezen dat Almere 160 verschillende nationaliteiten herbergt. Over de hele wereld schijnen er 196 landen te zijn dus daaruit

kunnen we concluderen dat onze stad heel internationaal is. Dat is vooral het geval in Literatuurwijk waar veel expats wonen.

In september verscheen voor het eerst *What's up*, de maandelijkse wijkkrant van Literatuurwijk. De eerste twee nummers waren alleen digitaal. Dankzij een budget van het gebiedskantoor werden er in november ook 400 exemplaren gedrukt. Inmiddels is het decembernummer verschenen, zowel digitaal als op papier. Het prachtig verzorgde blad wordt thuis bezorgd bij zelfstandig wonende ouderen en bij de bewoners van zorgcentrum De Archipel. Ook liggen er exemplaren bij winkels, scholen, het gezondheidscentrum en maatschappelijke instellingen. De scholen in de wijk krijgen een mail en nemen de wijkkrant mee in hun nieuwsbrief.

In de krant wordt aandacht besteed aan speciale (feest)dagen, zowel nationaal als internationaal en aan bijzondere bewoners en/of hun hobby's. Voor bewoners van andere Almeerse wijken is het eveneens mogelijk om *What's up* te lezen via <https://www.deschoor.nl/wijkteams/literatuurwijk>

Literatuurwijk is trouwens niet de enige wijk in Almere met een wijkkrant. In Stedenwijk komt twee keer per jaar *De Stedenwijker* uit. Ook in andere wijken zijn er initiatieven om een wijkkrant te maken door en voor de bewoners.

Bertyne Loet-Loetoer, de wijkwerker van Literatuurwijk en Stedenwijk is altijd bereid om informatie en tips te geven.

5. Het Erfgoedhuis Almere



Heb je dat gevoel ook? Je bezoekt een museum met archeologische vondsten, je slentert langs vitrines met botten, schedels, gebruiksvoorwerpen, je leest de bijbehorende informatie op bordjes en meestal bekijft de informatie niet.

Het kan ook anders. Bezoek eens het Erfgoedhuis in Almere. Hier ligt de geschiedenis van de stad, ruwweg gezegd vanaf de Steentijd tot nu.

Om in het verleden te duiken is het altijd interessant om vanuit het heden te vertrekken. Dat biedt het Erfgoedhuis ons in de vorm van de expositie *Almere Boven*, een luchtfototentoonstelling over de ontwikkeling van Almere de afgelopen 50 jaar.

Bijvoorbeeld de ontwikkeling van Almere Buiten waar het Erfgoedhuis te vinden is. Op de eerste foto zie je hele grote vlakken geel van het gele koolzaad dat werd gebruikt om de bodem te verbeteren. De volgende foto laat zien dat het gele vlak kleiner is geworden en dat er een stuk bouwrijp gemaakt is. Daarna een foto met het station in Almere Buiten en het begin van de bebouwing.

Almere Boven is een initiatief van het Stadsarchief en de expositie in het Erfgoedhuis is daar onderdeel van, als een satelliet expositie. In het Stadsarchief zijn er nog veel meer foto's die de moeite waard zijn om te bewonderen.

De tijdelijke tentoonstelling in het Erfgoedhuis is nog te zien t/m 28 januari 2021. Ontdek je eigen wijk in deze luchtfototentoonstelling. Ook is het leuk om het gratis boekje erbij te lezen met een kijkwijzer met achtergronden, anekdotes en kijktips. De kijkwijzer neemt je mee door Almere in wording.

Zo'n soort kijkwijzer heeft de vaste collectie in het Erfgoedhuis maar dan met een andere aanpak. Allereerst natuurlijk de medewerkers van het museum die je welkom heten en die je kijktips geven. Klik daarna een verhaal aan op de digitale leestafel bijvoorbeeld over Almere in de steentijd of Almere tijdens de Romeinse tijd en luister naar de verhalen over archeologie in Almere, over de ontwikkeling van de stad Almere en haar vooruitstrevende architectuur.

De verhalen die je op de digitale leestafel hebt gezien of gelezen, vind je terug in de vitrines die over hetzelfde thema gaan. Zoals de animatiefilm *Steentijd in Almere*. In de vitrine met voorwerpen uit de Steentijd zien we archeologische vondsten waar in de film over gesproken is.

Een ander voorbeeld op de digitale leestafel is het verhaal *Opgraving Almeerder Kogge*. In de vitrine *de Middeleeuwen* komt dat verhaal terug. De Almeerder Kogge is gevonden bij de aanleg van de Kruidenwijk. Leuk detail: een van de voorwerpen is een leren schoen, die ook diende als noodreparatiemiddel. Het leer werd in een gat van de romp gepropt en zette uit als het nat werd. 'Breeuwen' wordt dit genoemd.

Vrijwilligers verbonden aan het Erfgoedhuis delen graag hun kennis met wetenswaardigheden over de voorwerpen. Vrijwilligers Frico en Joost: "Het Erfgoedhuis geeft een goed beeld van de geschiedenis van Almere."



Ben je een Urban Sketcher? Dan kun je de archeologische vondsten komen tekenen. Urban Sketchers tekenen op locatie, je tekent niet uit het hoofd maar wat je ziet. Op de dinsdagen is een vrijwilliger aanwezig die tekenkennis heeft.

Het Erfgoedhuis is momenteel gesloten tot en met 19 januari.

Waar: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112

Wanneer: Voor openingstijden kijk op www.almere.nl/erfgoedhuis

6. Digiwijzer Almere



Digiwijzer Almere is een wegwijzer in het ruime aanbod van digitale ondersteuning. Het gaat om een samenwerking van DeNieuweBibliotheek, De Schoor, Senior-Live, Computerhelpdesk Almere, het Repair Café en het Gilde. Al deze organisaties bieden ondersteuning in het gebruik van de computer, telefoon, tablet en het internet. Elke organisatie heeft echter een verschillend aanbod. Door de unieke samenwerking ontstaat er een duidelijk overzicht van het totale aanbod in Almere.



Digiwijzer Almere is er voor alle Almeerders die digitale hulp kunnen gebruiken. Eén loket is voor mensen makkelijker te vinden en te onthouden en zorgt voor betere onderlinge samenwerking.

Op de nieuwe website www.digiwijzeralmere.nl staat duidelijk aangegeven waar Almeerders voor welke vraag moeten zijn. Bijv. voor het repareren van apparatuur, een

cursus of hulp aan huis. Daarnaast is er een Facebookpagina: *Digiwijzer Almere* en op talloze locaties in Almere komen flyers te liggen (momenteel vertraagd vanwege corona).

7. Het is niets



In Waterwijk staat een kunstwerk dat bij uitstek bij deze wijk past. Op zoek naar informatie is er van dit werk van Herman Makkink (1937-2013) geen titel te vinden. Het is een cirkelvormig beeld dat een halfopen wand heeft. Een uitnodiging voor de kijker om binnen te treden. De wand is manshoog en als je binnen het werk staat lijkt het alsof de wand je 'omarmt'.

Een omwonende laat in een gesprek bij het beeld weten dat de kunstenaar het beeld heeft gemaakt om het ontstaan van Almere te symboliseren. Zij vindt het beeld heel goed

passen bij haar wijk omgeven door veel water. Informatie over dit beeld op de site www.flevolanderfgoed.nl leert ons dat dit kunstwerk symbolisch is voor de strijd die de stad Almere heeft geleverd om zich af te duwen van de zeebodem.

Bovenop de wand staan negen vormen. Uit de verte lijken het net negen koppen. Niets is minder waar, het zijn gewoon verschillende soorten vormen. In hetzelfde gesprek bij het beeld vertelt de buurtbewoonster dat deze vormen verwijzen naar bevestigingspunten waar de tros van een schip aan vastgelegd kan worden.

Het kunstwerk, gemaakt van beton en gietijzer staat aan het Leeghwaterpad in Waterwijk langs een fiets- en wandelpad op een kleine rotonde van gras. De ronde vorm lijkt hierdoor geaccentueerd te worden. Het staat er al geruime tijd, vanaf 1988.

Bij het bekijken van het object valt op dat dit opgebouwd is uit verticale banen die aan een golf doen denken. Waarschijnlijk krijg je als toeschouwer die associatie als je de uitleg over het werk hebt gehoord. En toch, door langer te kijken ervaar je dat er beweging zit in de verschillende banen. Bovendien nodigt dit kunstobject uit om er omheen te lopen. Dan zie je dat het punt waarop de wand met de negen vormen geplaatst is, vanaf diverse plekken te zien is.

Tijdens het bekijken van dit kunstwerk vertelde de buurtbewoonster dat de mensen graag van Makkink wilden weten of hij ook een betekenis of een naam gekoppeld heeft aan zijn creatie. "Het is niets" luidde zijn antwoord. De tegel waarop dit vermeld staat, ligt er helaas niet meer.

8. De kracht van breien



'Breien is altijd iets geweest wat ik deel met mensen van wie ik hou en die van mij houden', een citaat uit het boek van terrorisme-expert Loretta Napoleoni.

In de Volkskrant van 18 november stond een artikel met de titel *Van terrorisme- naar brei-expert*. Dat maakt heel nieuwsgierig. Als ondertitel van het artikel is een uitspraak van Loretta Napoleoni gebruikt: 'Het gaf me de kracht om de pijn te verdragen'.



Pijn? Welke pijn? In een 'notitie vooraf' beschrijft ze dat haar privéleven dramatisch ontspoorde en hoe ze haar leven weer op de rails probeerde te krijgen. Ze schreef er een boek over: **De kracht van breien**.

Een zweverig boek? Hoe kan breien je een steun bieden om je overeind te helpen? Napoleoni toont in haar boek aan dat breien een vaardigheid is met een sterk verbindende kracht. Van haar eigen brei-ervaringen als jong meisje, langs verhalen die ze hoort of terugvond in de geschiedenis of om haar heen.

Ze geeft ook een voorbeeld hoe breien therapeutisch kan werken. Dit doet ze aan de hand van de resultaten van een onderzoek onder breiers over de hele wereld. In haar boek doet ze ook verslag van een ontmoeting met een Zweedse man, een zestiger

die een politiek breier is. Zo lezen we allerlei wetenswaardigheden over breien. En dat breien niet alleen gaat over wol en breipennen.

Breien is een metafoor voor het leven, schrijft Napoleoni.

Rijst natuurlijk de vraag: als breien een metafoor van het leven is, wat zegt het dan over de huidige coronacrisis? Napoleoni: *"Alles! Om een trui of een deken te kunnen breien is het noodzakelijk dat de ene steek in de andere grijpt, dat de garens aan elkaar hechten. Contact en interactie, dat is wat mensen zo nodig hebben maar nu moeten missen. Je kunt stoppen met een breiwerk en de pennen neerleggen, maar dat moet natuurlijk niet te lang duren, anders kom je letterlijk en figuurlijk geen steek verder. De breiboedschap is nog nooit zo relevant geweest."* (Bron Volkskrant 18 november 2020)

9. Wist je dat...?



...De Kleine Komедie Adventskalender iedere dag, van 1 december t/m 1 januari, een gratis minivoorstelling geeft? Wie er achter het vakje zit is steeds weer een verrassing. We kunnen wel vast verklappen dat veel leuke artiesten aan de kalender meewerken. <https://www.dekleinekomedie.nl/pQorGSw/adventskalender>

... Je contact kunt opnemen met de *Breinlijn* voor alle vragen over hersenletsel? Een hersenletsel deskundige in jouw regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning. De *Breinlijn* is voor mensen met hersenletsel (bijv. door een beroerte, ziekte of ongeval), naasten (bijv. familie, mantelzorgers, vrienden) of professionals. Meer informatie: tel 085-2250244 of www.breinlijn.nl.

© 2020

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van De Schoor.



Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier [afmelden](#).

Voor meer informatie, mail naar: pr@deschoor.nl